

# Parochiespiritualiteit

Jaargang 20 | nummer 3 | september 2024



## Centrum voor Parochiespiritualiteit

Heyendaalseweg 300

6525 SM Nijmegen

Tel: 024 - 35 58 029

E-mail: [cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)

Website: [www.parochiespiritualiteit.org](http://www.parochiespiritualiteit.org)

Verschijnt tweemaal per jaar

Samenstelling: Jim Schilder, Tim Schilling,

Mirjam Spruit (stafmedewerkers CPS)

## Volg ons

op Facebook



en op X  
(Twitter)



## IN DIT NUMMER

Leeskring	2
Webinar	2
Trainingen	2
Recensies	3
Geloven Thuis	4
In gesprek met ...	4
Missionaire parochie	4

## Eenvoud van leven en echte ontmoetingen

Aan het begin van de zomer heb ik samen met mijn man het laatste gedeelte van de Portugese camino gelopen. Ik vond het een bijzondere ervaring! Elke dag sta je op met een duidelijk doel voor ogen, namelijk om te wandelen naar de volgende bestemming richting Santiago. Daarbij hadden we ervoor gekozen om onze bagage mee te nemen, wat maakt dat je van tevoren heel bewust bezig bent met wat je wel en niet meeneemt.



Al met al heb ik gemerkt dat je geleidelijk aan op een **andere golflengte van leven** komt bij het lopen van de camino: ik omschrijf het als een **bepaalde eenvoud van leven**. Overbodige zaken en ruis vallen weg. Het buiten zijn doet goed. De ervaring dat je - ondanks vermoeidheid en pijnnetjes - toch telkens weer de ene stap na de andere kunt zetten. En tenslotte **de ontmoetingen onderweg**: soms vluchtig en eenmalig en soms ook terugkerend, omdat je met name naar het einde toe, dezelfde mensen tegenkomt. De mensen die je onderweg ontmoet, staan op een vanzelfsprekende manier open voor elkaar en dat doet goed!

In Santiago waren wij met name positief verrast en geraakt door de Engelstalige Pelgrimsmis. In een kleine kapel met ca. veertig andere pelgrims dankten we God voor onze camino's en brachten we onze intenties bij de Heer. De priester en de vrijwilligers probeerden met ons de brug te slaan van de camino, die we gelopen hadden, naar de 'camino van het dagelijkse leven'. Ik hoop in het dagelijkse leven meer vertrouwen in de Voorzienigheid te ontvangen: in een God die van me houdt en voor me zorgt. En dat ik Hem en anderen daarbij niet in de weg mag lopen, omdat ik zo graag alles goed organiseer. Daarbij is bij mij het verlangen gegroeid om op een diepere golflengte te leven met meer eenvoud, stilte, natuur, verwondering en zorg en aandacht voor elkaar.

Verlangen we niet allemaal naar die echte ontmoetingen met God en met elkaar? Ook in onze parochies? Laten we proberen om het komende jaar ruimte te maken voor die ontmoetingen. En als we merken we dat niet kunnen of durven, dan zou ik zeggen 'open je hart naar een persoon die je vertrouwt' en ga van daaruit verder. De methode van de synodale weg kan ons als parochie helpen, evenals het aan de slag gaan met de sleutels van de 'Missionaire Parochie'. Ik wens u een seizoen vol mooie ontmoetingen toe waarbij we mogen ervaren dat de Geest ons leidt. (MS)

## Leeskring

### Catechese Handboek

Online leeskring op woensdagavonden in 2024 en 2025

In 2024 en 2025 organiseren de Dominicanessen van St. Cecilia een online leeskring en gespreksgroep over het 'catechese Handboek'. In dit Handboek staat één van de taken van de catechist centraal, namelijk **het catechese geven**. De leeskring is dan ook bedoeld voor **degenen die catechese geven in de parochie én thuis** (ouders van harte welkom!) of interesse hebben om catechese te gaan geven. Het is immers de uitdaging van elke generatie: hoe geven we de schat van het geloof door aan de volgende generatie?



De auteur van het Handboek – **Hannah Vaughan - Spruce** – heeft zelf veel ervaring met het geven van catechese in een parochie. Op dit moment is ze de verantwoordelijke voor *Divine Renovation* in het Verenigd Koninkrijk en was ze hoofdspreekster op de conferentie *Missionaire Parochie 2023*.

Het boek is ingedeeld in drie delen: 1. de inhoudelijke basisbeginselen van de catechese; 2. de inhoud (wat leer ik mensen?); 3. de methodologie (hoe onderwijs ik mensen?). Naast het lezen van de tekst wordt de lezer ook aangemoedigd om eigen ervaringen met de catechese te overwegen.

De leeskring vindt plaats aan de hand van de drie delen van het boek (telkens van 20.00 tot 21.30 uur):

Deel 1 (5 bijeenkomsten):

4-9, 18-9, 2-10, 13-11, 27-11 2024

Deel 2 (6 bijeenkomsten):

15-1, 29-1, 12-2, 26-2, 12-3, 26-3 2025

Deel 3 (5 bijeenkomsten):

9-4, 23-4, 7-5, 21-5, 4-6 2025

Telkens is er een korte inleiding door een zuster, tijd om in groepen uit te wisselen en een afsluiting met gezamenlijk gebed.

Informatie en aanmelding:

[dominicanessensittard@gmail.com](mailto:dominicanessensittard@gmail.com) of bel (06) 107 036 99.

Het *Catechese Handboek* is in de zomer van 2024 verschenen en is te bestellen in de webwinkel van het CPS.

## Webinar

### Geloof en de tragische kant van het leven

Donderdag 26 september 2024 van 20.00 tot 21.15 uur

Op donderdag 26 september 2024 organiseert het CPS een webinar over 'geloof en de tragische kant van het leven'. Hoe kan een goede God zoveel kwaad en leed toelaten? De vraag is zo oud als het Bijbelboek Job en zo actueel als het acht uur journaal. Als christenen zeggen we dat Christus de zonde en de dood overwonnen heeft, terwijl deze werkelijkheden nog volop aanwezig blijven, zelfs onder de meest trouwe aanhangers van de Kerk. Hoe kan dat? Het zijn vragen die parochies niet mogen negeren, want *juist vanwege* het lijden en de onbegrijpelijkheid van het leven, komen mensen naar ons toe. Mensen zoeken naar antwoorden en naar troost, en dan voldoet het niet als vertegenwoordigers van de Kerk met te makkelijke oplossingen komen.



Hoe we beter om kunnen gaan met vragen over de tragische kant van het leven, is waar dit webinar over gaat. Aan het woord is CPS-stafmedewerker Tim Schilling. Tijdens zijn presentatie schetst hij eerst het theologisch-pastorale probleem. Ook zijn eigen ervaringen en geschiedenis zullen meeklinken in de presentatie van dit onderwerp. Daarna verwijst hij naar pastorale praktijken - waaronder de 'Weg van het licht' - die mensen kunnen helpen om hoopvol te leven met de pijnlijke werkelijkheden. Na de presentatie is er ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Belangstelling? Aanmelding graag via de website van het CPS: [www.parochiespiritualiteit.org](http://www.parochiespiritualiteit.org) of via [cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl)

## Trainingen

### Bezinningsdagen

#### 'Verbindende communicatie'

3 t/m 6 november 2024 te Helvoirt



Deze dagen staan in het teken van **luisteren naar jezelf, de ander en God**. Ze zijn bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werkers/-sters. Overige mensen die in parochies werkzaam zijn, bijvoorbeeld leden van leiderschapsteams, kunnen deelnemen op aanbeveling van hun pastoor. Het doel is om zicht te krijgen op één of meerdere thema's die je belemmeren om goed te communiceren met anderen. De meeste inleidingen zullen gegeven worden door **Gabriella Buirma-Rieu**. Zij is coach in *Verbindende Communicatie en Bemiddeling*.

#### 'Preektraining'

#### voor pastoraal werkenden

15 en 16 januari 2025 te Helvoirt



De training is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters, die regelmatig een homilie/preek en/of een overweging verzorgen. De training wordt gegeven door predikant **Ron van der Spoel** (zie [jethrofoundation.com](http://jethrofoundation.com)).

Voor beide trainingen geldt, geef je snel op! Locatie is het Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.

Meer informatie via:

[parochiespiritualiteit.org](http://parochiespiritualiteit.org)

Aanmelden kan bij Mirjam Spruit

(stafmedewerkster van CPS) via

[mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:mirjamspruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl)

## Recensie



€ 29,99

### Parels van wijsheid – Parabels, fabels en gelijkenissen in de wereldliteratuur

Eric Ottenheijm, Nikki Spoelstra en Martijn Stoutjesdijk (red.)

“De parabel, als kort en fictief verhaaltje, is een vehikel om het dagelijkse leven en het naakte, lijfelijke bestaan in te zetten bij het verwerven van wijsheid en praktische kennis”, zo schrijven de samenstellers in hun nieuwe boek over parabels. Vier jaar geleden verscheen de rijke bundel ‘Parabels - Onderricht van Jezus en de rabbijnen’. Nu komen ze met een al even rijke verzameling parabels uit verscheidene culturen.

Het boek kent vier delen: parabels in het christendom, in het jodendom, in andere culturen, en in de moderne literatuur en cultuur. “We doorlopen de menselijke cultuurgeschiedenis van oud-China, India en het Midden-Oosten, om zo langs de woestijnen van Egypte en de rijke literaire traditie van Perzië, de moderne filosofie en literatuur van het Avondland te bereiken.” Parabels kom je tegen in de politiek, de filosofie, films, strips, literatuur, beeldende kunst en het toneel. Ze “maken door de (culturele) invloed van het christendom deel uit van ons West-Europees, Nederlands, cultureel archief, onze collectieve verzameling historisch bepaalde kennis, ideeën, houdingen en gevoelens”.

Het boek is niet simpelweg een verzameling parabels. In een veertigtal hoofdstukken worden door een groot aantal auteurs parabels geciteerd of beschreven, en geduid. Een van de hoofdstukken die de aandacht kunnen trekken gaat over de verloren zoon, een thema waarover ook een boeddhistische gelijkenis bestaat; Freek Bakker beschrijft de opmerkelijke overeenkomsten én verschillen.

Het boek leent zich goed voor gebruik in een gespreksgroep in de parochie. (JS)

## Recensie



€ 4,00

### Dagelijks Woord 2024 / 3

Katholieke Bijbelstichting (KBS)

Zoveel mensen die ik spreek worstelen met het lezen van de heilige Schrift of Bijbel. Er is een verlangen om de Bijbel te lezen, maar waar begin je en hoe geef je het lezen uit de Bijbel een plek in je dagelijkse leven. Met name als je een druk gezinsleven of werkend leven hebt.

Zelf heb ik veel aan de apps **Evangelizo** - met de lezingen van de dag, zoals die overal ter wereld in de katholieke Kerk worden gelezen - en **Bidden onderweg** - deze app/podcast vind ik met name fijn om te luisteren als ik aan het wandelen ben met een meditatie over één van de lezingen van de dag.

Toch was ik dit voorjaar blij verrast door het handzame boekje **Dagelijks Woord**. Het boekje wil mensen helpen om te bidden met de heilige Schrift of Bijbel, en dan met name met de lezingen van de dag van de katholieke Kerk. Elke dag wordt er een korte uitleg/ meditatie gegeven over één van de verzen plus een kort gebed. Daarin zit ook de kracht van dit boekje. Ik merk zelf dat het betreffende vers en uitleg met me meereizen gedurende dag, de ene keer natuurlijk iets meer dan de andere. Of anders gezegd: ik merk dat het me geestelijk voedt.

De nieuwe uitgave van Dagelijks Woord 2024 / 3 begint op 1 augustus 2024 en loopt tot en met 30 november 2024. Het boekje is te bestellen in de webwinkel van de KBS. Voor meer informatie: [info@rkbijbel.nl](mailto:info@rkbijbel.nl)

Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat het Dagelijks Woord op papier verschijnt. Er wordt gewerkt aan een app. (MS)

## Recensie



€ 17,99

### Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde

Rochus Franken

Tegenwoordig vooronderstellen velen dat geloven een keuze is die je verwijderd van de rede en van de werkelijkheid. Echter in dit boek haalt Rochus Franken, priester van het bisdom Rotterdam, dat idee onderuit. Hij laat de redelijkheid van het christelijk geloof zien en verwijst tegelijkertijd naar tekortkomingen in de redenering van atheïsten.

Zijn boek stelt echter meer voor dan alleen maar droge apologetiek, dat wil zeggen verdediging van het geloof. Frankens drijfveer is oprechte bekommernis om de lijdende medemens. Mensen zoeken naar diepgaand geluk en zin in het leven, en hij wil hen helpen om dit doel te bereiken. Wetend dat de christelijke leer en praktijk ontzettend veel te bieden hebben, put Franken uit meerdere bronnen – zoals de Bijbel en teksten van pausen, theologen en christelijke denkers zoals Tim Keller en Henri Nouwen – om levend water aan zijn lezers aan te bieden. Daarbij illustreert hij zijn uiteenzetting met leermomenten uit gesprekken met parochianen en kennissen en met herinneringen aan zijn eigen zoektocht. Zulke verhalen geven kleur en herkenbaarheid aan zijn betoog.

Voor priesters, diakens, pastorale werkers/sters en vrijwilligers die zich inzetten voor de evangelisatie kan dit boek dienen als nuttige denkoefening en kennisgeving met de apologetiek. De ware kracht van Frankens benadering echter is dat hij terecht laat zien dat het uiteindelijk niet om argumenten gaat in de geloofsverkondiging, maar om mensen in een vertrouwensrelatie te brengen met de God die liefde is. Franken biedt handvatten aan die ons hierbij kunnen helpen. (TS)

## Geloven Thuis

### Terugblik op medewerking CPS aan Geloven thuis



In 2004 ontstond op initiatief van de Katholieke Bijbelstichting/Vlaamse Bijbelstichting, het aartsbisdom Utrecht en het CPS het project 'Geloven thuis'. De bedoeling was om ouders en andere opvoeders te helpen om hun (katholieke) gelovige inspiratie door te geven. Nu, na twintig jaar betrokkenheid, met name door de deelname van stafmedewerker Tim Schilling aan de redactie, stopt het CPS met de medewerking aan dit project.

Oorspronkelijk lag de focus bij 'Geloven thuis' op het gebruik van **drie materialenkoffers**, die gemaakt werden voor kinderen van verschillende leeftijden. Daarnaast stond er ook **een website** ter ondersteuning: [www.geloventhuis.nl](http://www.geloventhuis.nl). Geleidelijk werd de website zelf het middel waardoor ouders en kinderen bediend werden. Acht tot tien keer per jaar werden nieuwe thema's aangereikt, met verdieping en handvatten voor ouders om de geloofsopvoeding op een warme en creatieve manier gestalte te geven.

Reden voor de terugtrekking van het CPS is de volwassenwording van de kinderen van Tim Schilling. Toen hij begon waren ze klein, maar nu zijn ze groot. Tijd dus om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie!

Van harte wil het CPS de Congregatie van het Heilig Sacrament bedanken voor haar financiële en geestelijke steun aan het project. Ook zijn we heel dankbaar voor de samenwerking met de collega's van de partnerorganisaties. In het afgelopen decennium is dat met name uitgeverij Adveniat geweest.

'Geloven thuis' gaat een periode van vernieuwing in, wellicht met een nieuwe partner. Daarvoor zullen we bidden. We blijven dit project een warm hart toedragen. (TS)

## In gesprek met ...

### Kloostercollege

Met Tim Schilling over *Lonesome Road*

Wat houdt bekering in? Wanneer ben je werkelijk volwassen als christengelovige? En hoe kan God vreselijke dingen laten gebeuren? Deze vragen staan centraal in het nieuwe boek van CPS-stafmedewerker Tim Schilling. Zijn *Lonesome Road. A memoir of faith* is deze zomer verschenen bij de Amerikaanse uitgever Wipf & Stock.

In dit geloofsverhaal blikt Tim terug op zijn bekering als jonge man, vanuit het atheïsme naar het katholieke geloof. Hij ziet die ontwikkeling niet als een eenmalige ommekeer, maar als een complex levenslang proces, waarbij alles wat in ons leeft meedoet: onze geschiedenis, onze zwaktes, onze talenten, onze verlangens, onze passie.



Belangrijk in het verhaal zijn de gevolgen van de Vietnam oorlog voor Tims familie - Tims vader was soldaat in deze oorlog - en Tims verlangen om mensen te redden. Het verhaal volgt Tims familie van het midden naar het westen van Amerika en vervolgens Tim naar Princeton University - waar zijn bekering plaatsvindt - en aansluitend naar een priesteropleiding in Leuven (België). Daar eindigt dit boek.

Op **vrijdagmiddag 25 oktober 2024** gaat theoloog Eric Borgman in gesprek met Tim rond vragen die opkomen uit het boek. Dat zal zijn van 15.30 tot 19 uur, inclusief een maaltijd en afsluiting met de vespers. Het gesprek, dat plaatsvindt in de Utrechtse Dominicuskapel, is onderdeel van de serie *Kloostercolleges* van het Huis van Dominicus. De kosten bedragen € 17,50. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden via: [info@huisvandominicus.nl](mailto:info@huisvandominicus.nl)



## Missionaire parochie

### Conferentie Missionaire Parochie

8 februari 2025 van 9 tot 17 uur te Veenendaal

Voor de vierde keer wordt er een conferentie over de 'Missionaire Parochie' georganiseerd. Het thema van de dag is: 'Blijf in Mij!' We dragen vrucht in ons leven en in de parochie, als we verbonden blijven met Jezus.



Op **vrijdagavond 7 februari 2025** is er om 20.00 uur een **avond van voorbede** met daarna de gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten. Tevens staat er deze avond vanaf 18.00 uur een **ontmoeting voor jongeren** op het programma. Er is overnachting mogelijk in gastgezinnen van de parochie.

Op **zaterdag 8 februari 2024** begint de dag met een **eucharistieviering**. Daarna volgt een verdiepend programma met een interessante hoofdspreker, een heerlijke lunch en drie seminars, waaronder één speciaal voor nieuwe mensen. Net als vorig jaar is de dag het meest waardevol als u/je met enkele anderen uit uw/je parochie komt!

Meer informatie over het programma en aanmelding via [www.missionaireparochie.nl](http://www.missionaireparochie.nl)

In het najaar verzorgt het CPS **diverse lezingen** op locatie:

Op **zaterdag 7 september** voor diakens en catechetisch medewerkers in opleiding van aartsbisdom Utrecht over '**Leidinggeven in de missionaire parochie**', door stafmedewerker Mirjam Spruit. Op **maandag 30 september** voor de pastorale beroepskrachten van bisdom Rotterdam over '**Pelgrims van de hoop**' door stafmedewerker Mirjam Spruit.

Ook levert het CPS opnieuw een bijdrage aan de tweede '**Missionaire Parochie**' dag van het aartsbisdom Utrecht op **zaterdag 30 november 2024** in Ede, onder andere met een boeken-en materialentafel.