

Parochiespiritualiteit

Jaargang 19 | nummer 2 | september 2023



Centrum voor Parochiespiritualiteit

Heyendaalseweg 300

6525 SM Nijmegen

Tel: 024 - 35 58 029

E-mail: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Website: www.parochiespiritualiteit.org

Verschijnt tweemaal per jaar

Volg ons

op Facebook



en op X
(Twitter)



IN DIT NUMMER

Webinar	2
Leeskring	2
Webinar	2
Recensies	3
Oproep	4
Webinar	4
Missionaire parochie	4

Geloof in de Voorzienigheid

In de zomer kreeg ik de gelegenheid op retraite te gaan. Ik stuitte op een boekje van de filosoof en priester Romano Guardini (1885-1968) waarin hij spreekt over de Voorzienigheid. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nodig had om meer hierover te horen. Komende vanuit een druk jaar merkte ik dat mijn irritaties op het werk en ook thuis opliepen. Op de retraite kwam ik erachter dat ik te veel gericht was geraakt op mijn eigen onvermogen en dingen die in mijn ogen niet lekker liepen. Het was een verademing om Guardini te lezen en om vanuit een groter perspectief - Gods perspectief - naar mijn leven en de situatie in de Kerk en de wereld te kijken. God zegt immers: "Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest dus niet bevreesd" (Lc. 12,7).

Jezelf overgeven

Uiteindelijk ligt alles in Gods hand! Hij ziet vooruit. Dat wil niet zeggen dat de Voorzienigheid iets passiefs is wat ons overkomt. Of iets theoretisch. Nee, de Voorzienigheid vraagt juist iets van ons in het moment van nu. Guardini schrijft: "Al wat gebeurt komt van God, vanuit zijn liefde naar mij toe. Het roept mij, het eist mij op. Daarin moet ik leven, en handelen, en groeien, en zó worden, als God me wil". En: "Zij (de Voorzienigheid) is een geheim van de levende God, en men begrijpt het naargelang men er zichzelf met heel zijn wezen aan overgeeft, het niet laat voorbijgaan, maar meewerkt. Gij wordt op een zeker ogenblik geroepen, gij wordt door God ingevoegd in het weefsel van zijn vooruitziend Scheppingswerk. Uw geweten moet zien wat er nu moet gedaan worden, uw vrijheid - die God u gaf, en waar Hij niet tussenkomt, moet het hare doen. Uw handen moeten aanpakken, en als levend mens zult ge staan in de levende goddelijke handeling" (God, de Koning voor wie alles leeft, 1962, p. 37 en 40).



Zeilen

Soms betekent dit dat we moeten afwachten in een bepaalde situatie en vooral niet zelf ingrijpen. Soms betekent dit dat we juist wel moeten handelen, omdat dit het goede is om te doen. Afgelopen zomer heb ik voor het eerst gezeild. Ik moest denken aan hoe je soms het zeil moet laten vieren en het soms juist weer moet aantrekken. Alles in samenspel en aanvoelen met de wind. Zo worden wij ook gevraagd om soms te laten vieren en soms aan te trekken in afstemming met en aanvoelen van de heilige Geest. Dat geldt voor ons persoonlijke leven en voor in onze parochies.

Voor het komende werkjaar wens ik u hierbij veel wijsheid, zegen en ook veel 'zeilplezier' toe! (MS)

Webinar

Hoe weten we wat God van ons wil?

Woensdag 25 oktober en woensdag
22 november 2023 van 14 tot 15 uur

Op twee woensdagen organiseert het CPS een webinar van **Rob Polet en Hilde Van Linden**, werkzaam bij het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Het eerste webinar is vooral gericht op het individu, het tweede op de gemeenschap.



Het webinar op 25 oktober betreft een introductie in geestelijke onderscheiding volgens de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Hij ontdekte door het nauwkeurig waarnemen van zijn innerlijk dat hij soms meer, dan weer minder met God verbonden was. De kenmerken van beide 'bewegingen' leerde hij herkennen als bewegingen van verschillende 'geesten'. Het hielp hem zijn leven meer in te richten naar Gods wil. Het is een houding, die hij ook anderen aanleerde: zijn 'geestelijke oefeningen'. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe dit in het dagelijks leven kan doorwerken in het maken van keuzes.

Het webinar op 22 november is een kennismaking met manieren om als gemeenschap de werking van de heilige Geest op het spoor te komen. Uitgangspunt is het vertrouwen dat de Geest ook groepen leidt. Het geestelijk gesprek is - naast stilte en gebed - een van de belangrijke bouwstenen van gemeenschappelijke onderscheiding. Je maakt hiermee kennis en ontdekt hoe je dit kan toepassen in jouw (geloofs)gemeenschap, (vrijwilligers)team... Aandachtig luisteren, respectvol uitwisselen, zorgvuldig waarnemen en onderscheiden waarin de Geest werkzaam is, dragen bij aan het vinden van wat goed is voor een gezamenlijke toekomst.

Aanmelding graag via
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Meer informatie in de Agenda op
www.parochiespiritualiteit.org

Leeskring

Handboek voor catechisten

Online op woensdagavonden

In 2024 organiseren de Dominicanessen van St. Cecilia een online leeskring en gespreksgroep over het *Handboek voor catechisten* van **Hannah Vaughan-Spruce** (verwachte uitgave najaar 2023). In dit Handboek staat een van de taken van de catechist centraal, namelijk **het catechese geven**. De leeskring is dan ook bedoeld voor **degenen die catechese geven in de parochie én thuis** (ouders van harte welkom!) of interesse hebben om catechese te gaan geven. Het is de uitdaging van elke generatie: hoe geven we de schat van het geloof door aan de volgende generatie?

Het boek telt drie delen: 1. de inhoudelijke basisbeginselen van de catechese, 2. de inhoud (wat leer ik mensen?); 3. de methodologie (hoe onderwijs ik mensen?). Naast het lezen van de tekst wordt de lezer ook aangemoedigd om eigen ervaringen met catechese te overwegen.

De leeskring vindt plaats aan de hand van de drie delen van het boek (telkens van 20 tot 21.30 uur):

Deel 1 (5 bijeenkomsten):

17-1, 31-1, 7-2, 28-2, 13-3

Deel 2 (6 bijeenkomsten):

20-3, 17-4, 24-4, 8-5, 22-5, 5-6

Deel 3 (5 bijeenkomsten):

4-9, 18-9, 2-10, 16-10, 13-11

Telkens is er een korte inleiding door een zuster, tijd om in groepen uit te wisselen en een afsluiting met gezamenlijk gebed.



Ontdekken of de leesgroep iets voor jou/ u is? Kom naar **de kickoff** of **informatieavond** op **woensdagavond 29 november 2023** via Zoom (van 20 tot 21.30 uur).

Informatie en aanmelding bij
zr. Mary Amata op:
dominicanessensittard@gmail.com
of bel (06) 10 70 36 99.

Webinar

Spreken over én met God

Donderdag 8 februari 2024 van 15.00
tot 16.15 uur

Op donderdag 8 februari 2024 organiseert het CPS een webinar met dr. **Kees van Vliet**, priester van het bisdom Rotterdam en docent aan diverse theologische opleidingen. Tot de corebusiness van priesters, diakens, pastoraal werkers (m/v), dominees, geestelijk verzorgers, catecheten en anderen behoort het spreken over God. Maar hoe doe je dat in deze tijd? Hoe kunnen wij in ons ambtelijke en persoonlijke spreken recht doen aan de Drie-ene God en eveneens aan de mensen met wie je in gesprek bent?



Natuurlijk is het allereerst van belang dat je zelf ook spreekt met God, dus dat je een persoonlijk gebedsleven hebt. Bovendien is het belangrijk dat je je inleeft in je gesprekspartner en dus aansluit bij zijn of haar belevingswereld. Maar dat is niet voldoende. Immers: hoe ziet de joods-christelijke openbaringstraditie, die haar weerslag heeft gekregen in het Oude en het Nieuwe Testament, God? Welke inzichten over God als de Drie-ene zijn er in de kerkelijke en de theologische tradities gewonnen? De openbaring in Abraham en Mozes met haar hoogtepunt in Jezus Christus zijn fundamenteel. De betreffende Bijbelverhalen zijn verfrissend. De dogma-historische ontwikkeling in de eerste eeuwen (vgl. de vroege concilies) zijn verhelderend en normerend, de huidige theologische inzichten (vgl. mystagogisch spreken, negatieve theologie, metaforen e.d.) zijn behulpzaam. Na een inleiding van circa 45 minuten willen we met elkaar in gesprek gaan. Vragen kunnen vooraf per mail worden aangereikt of tijdens het webinar worden gesteld.

Aanmelding graag via
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Meer informatie in de Agenda op
www.parochiespiritualiteit.org

Recensie



€ 25,00

Het Rooms-katholicisme Een ongelooflijke godsdienst (2023) Herman De Dijn

In een interview zei de katholieke filosoof en cultuurcriticus Herman De Dijn (80): “Ik heb op mijn oude dag zo veel aan dat katholiek geloof waarin ik als kind opgroeide. Het is alsof mijn leven een soort voltooiing krijgt. Mijn kinderen zijn niet praktiserend. Sommige van onze kleinkinderen gaan weleens mee met ons naar de kerk op zondag. Eigenlijk heb ik het boek ook een beetje voor hen geschreven, maar toch vooral om de onverschilligheid en de misverstanden rond het katholicisme in de publieke opinie wat te compenseren. Ik heb dat op mijn manier, als filosoof, proberen te doen.”

Het getuigt van lef van auteur en uitgever om in dit tijdsgewricht energie en geld te steken in een boek over *Het Rooms-katholicisme*. Maar ze zullen aangenaam verrast zijn door het succes ervan: al enkele maanden na verschijning bleek een derde druk nodig. Misschien heeft de ondertitel mensen nieuwsgierig gemaakt: *Een ongelooflijke godsdienst*. Met dit boek vraagt De Dijn aandacht voor een “unieke, collectieve wijze van leven, een erediens aan God en mens”, een “eeuwenoude erfenis vol prachtige en treffende verhalen, symbolen, riten, beelden, gebouwen, gezangen en gebeden”. De Dijn, bekend van onder andere *Rituelen* (2018), blijkt een uitstekende gids te zijn. In het eerste deel beantwoordt de filosoof elementaire vragen als: wat is de mens, wat is religie en wat is het katholicisme. In het tweede deel volgt zijn boeiende verhaal over het eigenlijke onderwerp.

Is dit iets voor de parochie? Een cursusboek is het niet, maar in een leesgroep met een brede maatschappelijke belangstelling zorgt het zeker voor gespreksstof. (JS)

Recensie



€ 28,95

Heer, leer ons bidden Gebeden van 50 vrouwen en 50 mannen en 100 kunstwerken (2023) Lode Aerts & Patrick van der Vorst

Als we echt tot leven willen komen - als individuen en als geloofsgemeenschappen - is niets belangrijker dan gebed. Maar helaas is gebed niet vanzelfsprekend. Daarom is dit mooie, nieuwe hulpmiddel zo welkom. Het laat duidelijk zien wat gebed is en hoe het gedaan kan worden. Net zo belangrijk: het wekt in de lezer de wens op om te bidden.

Het boek is een coproductie van mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, en priester/kunstkenner Patrick van der Vorst. In zijn voortreffelijke inleiding vat mgr. Aerts samen wat gebed is en hoe men het doet. Daarna reikt hij honderd gebeden aan, geschreven door vijftig mannen en vijftig vrouwen. Naast elk gebed staat een korte biografie van de schrijver. Van der Vorst levert bij elk gebed een afbeelding aan van een passend kunstwerk (met vermelding van de kunstenaar) dat het gebed dient te verdiepen.

Deze uitgave is zeer geschikt voor gebruik thuis én in de parochie. Elke parochie zou zich moeten afvragen: in hoeverre zijn wij een biddende gemeenschap? Hoe kunnen we daarin groeien?

“Bidden wortelt niet alleen in onze nood aan bezinning en inkeer,” schrijft mgr. Aerts, “maar in Gods verlangen naar gemeenschap en verbond. Wanneer we het verbond met Hem aanvaarden, kan Hij ons leven zin en richting en vervulling bieden. Zo kan Hij voor ons écht leven mogelijk maken.” (TS)

Recensie



€ 17,50

Sycamore Het katholieke geloof in 20 stappen (2023) Father Stephen Wang

In mijn tijd als medewerker van het CPS en van het bisdom Haarlem-Amsterdam heb ik heel wat boeken onder ogen gekregen die proberen de kern en gebruiken van het katholieke geloof in begrijpelijke taal uit te leggen. Dat viel niet altijd mee. Daarom ben ik blij dat ik nu een goed boek kan aanraden dat in begrijpelijke taal is geschreven en tegelijkertijd voldoende diepgang biedt. Daarbij is het mooi vormgegeven. Als mij nu gevraagd zou worden mensen voor te bereiden op het doopsel of vormsel in de katholieke Kerk, dan zou ik dit boek graag met hen doornemen.

Het boek is een Nederlandse vertaling van het boek *Sycamore - The Catholic Faith Explained*. De tekst van het boek is tevens beschikbaar in de vorm van 20 korte films (van 20 minuten elk). Deze films zijn Nederlands ondertiteld en kunnen bekeken worden via www.sycamore.fm

Zowel het boek als de films kunnen in allerlei settingen gebruikt worden, bijvoorbeeld bij ouderavonden, voor mensen die katholiek willen worden of in kleine groepen thuis. Het fijne is dat elk hoofdstuk van het boek of elke film op zichzelf bekeken kan worden. Daarmee kun je trajecten vaststellen - hoeveel afleveringen of hoofdstukken - die passen bij je doelgroep. (MS)

Het boek is te bestellen bij het CPS en het Katholiek Alpha Centrum. Voor meer informatie over Sycamore: www.rk-alphacentrum.nl en www.sycamore.fm

Oproep

Hoe kijkt een gast naar uw parochie?



Hoe is het voor iemand die niet kerkelijk betrokken is om een viering in uw parochie bij te wonen? Wat zou hem of haar opvallen? Wat raakt, en wat juist niet?

René van Loon, die eerder het boek *Lente in de kerk* (2020) schreef, doet hier onderzoek naar in de breedte van het kerkelijk spectrum: katholiek, protestants en evangelisch. Als u als parochie aan dit onderzoek wilt meedoen, dan komt hij graag met u in contact. Het is de bedoeling dat u vijf niet-kerkelijke gasten uitnodigt om één viering bij te wonen in de komende maanden november-december-januari, en dat ze daarover een enquêteformulier invullen.

Als pastoraal team en/of parochiebestuur krijgt u inzicht in de enquêteformulieren van de mensen die in uw parochie een viering hebben bezocht. Zo krijgt u een unieke gelegenheid om naar de viering te kijken door de ogen van de gast. Ongetwijfeld zijn daar zaken bij die verbeterd kunnen worden, soms heel eenvoudig. Aan het einde van de rit krijgt u het boek met de uitkomsten van het totale onderzoek.



Om de katholieke kant van het kerkelijk spectrum in beeld te krijgen zoekt René van Loon minimaal tien parochies die willen meedoen. Heeft u interesse?

Stuur dan **vóór 1 oktober** een e-mail naar renevanloon@samaritaan.org U ontvangt dan nadere informatie en kunt vervolgens beslissen of u daadwerkelijk deelneemt.

Webinar

Missionair begroten

Woensdagavond 11 oktober 2023 van 20.00 tot 21.00 uur

Verschillende parochies in Nederland zetten stappen op weg naar een missionaire parochie. Dat betekent dat de focus komt te liggen op hoe we als parochie mensen kunnen helpen om Jezus te ontmoeten, ook mensen die niet in onze kerk(en) komen. Dit heeft ook invloed op de begroting van een parochie. Want hoe zorg je ervoor dat de begroting de missionaire mind-set en activiteiten die daaruit voortvloeien mogelijk maakt en niet belemmert?



Dennis Peters (Pers & Communicatie van Kerk in Nood) gaat in dit webinar in gesprek met **pastoor Jochem van Velthoven** over het waarom en hoe van missionair begroten. Van Velthoven is pastoor van de Catharina-parochie in Oosterhout en omgeving en was voordat hij priester werd accountant. Een ieder is welkom. Speciaal aanbevolen voor penningmeesters van parochiebesturen.

Aanmelden via:
www.missionaireparochie.nl

CPS op YouTube

Heeft u ooit gekeken naar het YouTube-kanaal van het CPS? Daar vindt u opgenomen lezingen en webinars. Het kanaal is gemakkelijk te vinden op de homepage van onze website. Bovenaan, links van het woord "English", ziet u het icoon van YouTube. Als u daarop klikt, komt u op een pagina met ons aanbod.



Centrum
voor parochiespiritualiteit
Inspireert parochies

Missionaire parochie

Conferentie Missionaire Parochie

6 april 2024 van 9.00 tot 17.00 uur te Veenendaal



Voor de derde keer wordt er een conferentie over de 'Missionaire Parochie' georganiseerd. Dit jaar is het een 1-daagse conferentie op de zaterdag na Pasen. Het thema van de dag is 'Volg Mij!' Deze oproep van Jezus is nog steeds actueel. Wat betekent het persoonlijk om Jezus te volgen? En hoe helpen we mensen om Jezus te leren kennen en Hem na te volgen? Wat kan een parochie hierin betekenen?

Op **vrijdagavond 5 april 2024** is er om 20.00 uur een **avond van voorbode** met daarna de gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten. Tevens staat er deze avond een **ontmoeting voor jongeren** op het programma.

Op **zaterdag 6 april 2024** begint de dag met een **eucharistieviering**. Daarna volgt een verdiepend programma met interessante sprekers en met ruimte om elkaar te ontmoeten. Net als vorig jaar is de dag het meest waardevol als u/je met enkele anderen uit uw/je parochie kunt komen.

Meer informatie en aanmelding via:
www.missionaireparochie.nl



'Follow Me!'

In oktober 2023 start een cyclus van acht vormingsweekenden voor jongeren van 18-25 jaar over wat het betekent om Jezus (beter) te leren kennen en Hem na te volgen. Elk weekend staat een leerling van Jezus centraal. Meer informatie op followme-nederland.nl