

Parochiespiritualiteit

Jaargang 17 | nummer 2 | september 2021



Centrum voor Parochiespiritualiteit

Heijendaalseweg 300

6525 SM Nijmegen

Tel: 024 - 35 58 029

E-mail: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Website: www.parochiespiritualiteit.org

Verschijnt tweemaal per jaar

Volg ons

op Facebook



en op Twitter



IN DIT NUMMER

Dromen als één mensheid	1
Nieuws CPS	2
Bezinning en verdieping	2
Bezinningsdag	2
Recensies	3
Filmserie	4
Podcast	4
Missionaire parochie	4

Dromen als één mensheid

Afgelopen januari 2021 presenteerde *Actie Kerkbalans* de uitkomsten van een onderzoek naar (onder meer) de kerk in coronatijd. Uit dit onderzoek bleek, dat kerkleden 'het samen zingen' het meeste misten. Daarnaast worden 'het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk' en 'ontmoetingen met mede-kerkleden' genoemd als onderdelen die worden gemist. Het laat zien hoe belangrijk gemeenschap is voor mensen.



Parochies die vitaal willen zijn, zouden hier acht op moeten slaan, en laten we er niet vanuit gaan dat gemeenschap automatisch ontstaat wanneer mensen samen zijn. Het feit dat tientallen mensen samenkomen in een kerkgebouw betekent niet dat ze elkaar kennen en dat ze zich met elkaar verbonden voelen. Uit ervaring weet ik dat het gemakkelijk is om anoniem en alleen te zijn in een parochie, ook na veel bezoeken. Natuurlijk draagt de kerkganger zelf verantwoordelijkheid voor het contact maken met zijn medegelovigen, maar contact komt een stuk gemakkelijker tot stand wanneer de gemeenschap (nieuwe) mensen actief welkom heet en uitnodigt tot gelegenheden voor nadere kennismaking. Van daaruit kunnen mensen wellicht deel uit gaan maken van een kleine geloofsgroep, waarin onderlinge relaties kunnen groeien en opgebouwd worden.

Maar deze opbouw van de gemeenschap bevordert niet alleen de vitaliteit van de parochie; het is ook een dienst aan de wereld. Tegenwoordig staat de menselijke verbondenheid zwaar onder druk. Dit dankzij de wereldwijde, moordende nadruk op eigen belang en concurrentie - terwijl het gemeenschapsbesef van binnen uitgehold wordt door de verheerlijking van de individuele autonomie. Het individu is nu kennelijk de basis-eenheid en hoogste goed van de Westerse samenleving geworden, het begin en eindpunt van al ons filosoferen. Waar men vroeger zijn identiteit ontleende aan grotere gehelen buiten zichzelf (familie, kerk, dorp, land) is het nu de taak van elk individu om de zin van zijn leven zelf te bepalen en realiseren. Wat een beangstigende en eenzame opdracht!

Als Kerk moeten we, in ons denken en doen, weerstand bieden aan zulke dodelijke tendensen. Vanuit ons geloof weten we dat het heel goed mogelijk is om anders naar het leven te kijken. In zijn recente encycliek *Fratelli tutti* (bespreking op pagina 3) wijst paus Franciscus ons de weg. "Liefde, gerechtigheid en solidariteit worden niet eens en voor altijd bereikt," schrijft hij daar, "ze moeten elke dag veroverd worden" (*Fratelli tutti* 11). (TS)

Nieuws CPS

Nieuwe medewerker

Jim Schilder stelt zich voor

Vanaf oktober mag ik als stafmedewerker de gelederen versterken van het CPS, in 1990 opgericht door de Congregatie van het Heilig Sacrament (SSS). Deze congregatie heb ik vijftien jaar geleden leren kennen in Amsterdam.



Opgegroeid in een protestants gezin, verliet ik als tiener de kerk en werd journalist. In de jaren negentig ervoer ik een dringende uitnodiging van 'boven' om te onderzoeken of er misschien toch meer was tussen hemel en aarde. Dat onderzoek bracht me via enkele bijzondere ervaringen bij de katholieke Kerk, en in 2006 ben ik in de Amsterdamse Nicolaasbasiliek gevormd. Ook werd ik mij bewust van een priesterroeping. Ik verruilde de journalistiek voor het seminarie, werd in 2012 gewijd en kon aan de slag in de kerk waar ik het vormsel had ontvangen.

Intussen had ik in de Begijnhofkapel de eucharistische aanbidding ontdekt en was ik bevriend geraakt met de SSS-gemeente die de kapel bestiert. Op zeker moment was er opnieuw een uitnodiging van 'boven': werd het niet tijd om toe te treden tot de Congregatie? Sinds mijn gang naar de katholieke Kerk was de eucharistie het centrum van mijn leven - "blijf dit doen om Mij te gedenken". Nu voelde ik mij geroepen op een andere manier (in) Gods liefde te delen, door een leven van gemeenschap, gezamenlijk gebed en eucharistisch apostolaat. Deo volente zal ik in oktober mijn eerste tijdelijke gelofte afleggen. Daarna hoop ik te kunnen bijdragen aan de missie van het CPS. (Jim Schilder)

Bezinning en verdieping

Dagen ter bezinning en verdieping voor pastoraal werkers

26 t/m 30 oktober 2021 in Thorn

Het CPS organiseert enkele dagen ter bezinning en verdieping voor priesters, diakens en pastoraal werkers/sters, die openstaan voor het gedachtegoed uit de boeken 'Als God renoveert' en 'Rebuilt' en/of daarmee aan de slag zijn. Het thema van deze dagen is: **Groei in persoonlijk leiderschap.**

We nodigen je uit om deze dagen te herbronnen bij de Heer en om elkaar te ondersteunen in de manier waarop je invloed uitoefent. Het accent in deze dagen ligt meer op 'wie je bent' als leider dan op specifieke leiderschapsvaardigheden. We zijn deze dagen te gast in de Foyer de Charité in Thorn en zullen ons aansluiten bij de gebedstijden van de gemeenschap, waaronder een dagelijkse eucharistieviering. We beginnen de dagen met een bezinningsdag in stilte onder leiding van **Mgr. Jan Liesen**, bisschop van bisdom Breda.

Er kunnen maximaal 15 personen aan deze dagen van 'bezinning en verdieping' deelnemen. Geef je dus snel op! Meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org



Lezing en weekenden voor Young Professionals

Op zondag 19 september a.s. verzorgt Tim Schilling, stafmedewerker van het CPS, een **interessante lezing** voor Young Professionals over 'werk, relaties en je inzetten voor de kerk.' Van 13.15 uur tot 15.30 uur, op de Vleutenseweg 517 te Utrecht.

Vanuit de Missionaire Parochie worden er vervolgens **drie weekenden** georganiseerd voor young professionals in oktober, januari en maart.

Meer informatie:
www.missionaireparochie.nl

Bezinningsdag

Op weg naar Kerstmis met Jozef

Zaterdag 11 december 2021

Op zaterdag 11 december 2021 - in de Advent - nodigen wij je/u uit voor een bezinningsdag in Nijmegen. Tim Schilling en Mirjam Spruit, beiden verbonden aan het CPS als stafmedewerker, zullen een inleiding/meditatie verzorgen over de heilige Jozef, echtgenoot van Maria en vader van Jezus op aarde. Velen van ons zullen zich in Jozef herkennen: we proberen op de achtergrond dienstbaar te zijn aan anderen en vragen ons soms af wat wij (nog) kunnen bijdragen aan de gemeenschap of aan de kerk. Van Jozef kunnen we leren waar het in het leven om gaat en hoe we kunnen omgaan met moeilijke en verwarrende situaties in ons leven.



Afbeelding: Robert Cheaib from Pixabay.

Het programma van de dag is als volgt:

- 9.30 uur: Mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistieviering in de Sacramentskerk
- 10.00 uur: Inloop met koffie en thee
- 10.30 uur: Welkom, meditaties over het leven van Jozef door Tim Schilling en Mirjam Spruit
- 12.30 uur: Afsluitend gebed
- 12.45 uur: Lunch
- 13.30 uur: Afsluiting

Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111 o.v.v. 11 december 2021 en uw naam).

Aanmelding graag vóór 4 december 2021 via: cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
Voor meer informatie:
www.parochiespiritualiteit.org

Het kan zijn dat door de coronamaatregelen we een maximum aantal deelnemers kunnen toelaten. Dus geef u snel op! Mochten we vanwege de corona maatregelen niet fysiek bij elkaar kunnen komen, dan gaat deze dag online door.

Recensie



€ 15,00

Fratelli tutti (2021) **Encycliek van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap** Paus Franciscus

In *Fratelli tutti* (FT), vraagt paus Franciscus aandacht voor onze verbondenheid met elkaar. Hij staat stil bij actuele sociale vraagstukken (zoals immigratie, de corona pandemie, en populisme in de politiek) en stelt daar tegenover de christelijke waarde van de liefde. Mooi is hoe de paus grote thema's aansnijdt zonder te verzanden in theorie. Steeds weer reikt hij beelden aan, bijvoorbeeld van het bezoek van de heilige Franciscus aan sultan Malik-al-Kamil, die laten zien hoe broederschap er in de praktijk uit ziet. (Tip voor parochies: paus Franciscus' overwegingen over het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan' zijn voer voor een mooie bezinningsavond.)

Boeiend is ook het spirituele inzicht van de paus. De liefde, laat hij weten, is geen opdracht die we uitvoeren uit eigen kracht, noch een zwaarmoedige plicht van onze Baas in de Hemel; het is integendeel een avontuur, dat vreugde doet opborrelen: "De liefde schept banden vanuit het binnenste van ieder hart en verruimt het bestaan, wanneer het de persoon buiten zichzelf doet treden naar de ander toe." (FT 88).

Cruciaal voor de maatschappelijke discussie is het christelijke besef dat we een beroep mogen doen op God, "die alle mensen met dezelfde waardigheid heeft geschapen" (FT 287). God, de bron van alle liefde, schept de basis voor onderlinge vertrouwen en maakt mogelijk wat voor de mens onhaalbaar is. "Wij hebben elkaar nodig en zijn aan elkaar verschuldigd," schrijft de paus. "De liefde vereist een groeiende openheid" (FT 35, 95). (TS)

Recensie



€ 15,95

Mijn broer Jacques (2021) Roseline Hamel met Camille Ferrier

Het heeft iets onbegrijpelijks: wij zouden nooit van de Franse priester Jacques Hamel gehoord hebben, als hij niet op 26 juli 2016 tijdens het vieren van de Mis op afschuwelijke wijze om het leven werd gebracht. Dit boek is een eerbetoon aan hem en waar hij voor stond.

Door de ogen van zijn tien jaar jongere zus Roseline leren we hem kennen. Het gaat over het gebroken gezin waar ze uit voort komen, over zijn priesterroeping en -leven en de hechte band tussen een broer en een zus. Ook gaat het over de gebrokenheid in het leven, en het laat ons zien dat Jacques zeker geen heilige was.

Wetende dat dit boek een bestseller was in Frankrijk, dacht ik, "dit zal vast een sentimenteel boek zijn." En ja, inderdaad, het is een boek dat je raakt. Maar op een eerlijke en authentieke manier. Er zijn van die boeken, die je terug brengen naar de kern van je bestaan, en dit boek is er zo één. Roseline: "God schiep ons afhankelijk van elkaar. Het is deze boodschap van liefde waar ik me verantwoordelijk voor voel. Ik moet dat vandaag doorgeven. Jacques nam me mee op een verbazingwekkende reis, een reis die hij zelf nooit had kunnen bedenken. Wat kunnen we nu doen? Zet de ene voet voor de andere. Ga voorwaarts. God is daar." (MS)

Op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) is een leeswijzer te vinden bij *Fratelli tutti* met vragen bij de 8 hoofdstukken.

Recensie



€ 16,99

Opener dan ooit (2021) **Nieuwe kansen voor kerken** Tim Vreugdenhil

Het blijft een thema voor kerkelijke gemeentes en voor parochies: hoe nu verder na de coronatijd? Hoe verder nu? In de zomer verscheen een boek van predikant, ondernemer en stand-up theoloog Tim Vreugdenhil, waar hij nadenkt over hoe kerken na de coronacrisis weer kunnen opstaan. Het is geen boek in de zin van 'ga dit of dat doen.' Nee, Vreugdenhil wil aanzetten tot nadenken, hij prikkelt vooral. Er is volgens hem echt veel mis in kerken en er zal veel instorten. Maar tegelijk kan er heel veel en zijn er volop kansen. Volgens hem zijn beiden waar.

Het beste hoofdstuk vind ik hoofdstuk 2 dat als titel draagt 'Crisis in de curlingmaatschappij. Over veerkracht.' Daarin stelt hij dat Nederlanders weinig veerkracht tonen in deze crisis: we kunnen weinig hebben en vinden het lastig om de situatie met elkaar uit te houden. Voor hem is juist de kerk bij uitstek een oefenschool voor veerkracht. "Het geloof in Christus maakt je veerkrachtiger dan wat dan ook. Hoewel de weg lang en moeilijk kan zijn, staat de overwinning vast. God zal je niet laten liggen maar oprichten" (p. 41).

Na dit hoofdstuk kabbelt het boek wat mij betreft voort en is niet alles van toepassing in een katholieke context. Hoe dan ook, Vreugdenhil nodigt ons uit om buiten onze kaders te denken - dat is altijd nodig als we al een tijdje in een parochie actief zijn - om zo in deze tijd vanuit de kerk iets te betekenen voor mensen en hen in aanraking te brengen met het evangelie. (MS)

Filmserie

The Chosen

Gebaseerd op het evangelie



Misschien hebt u er al van gehoord: de filmserie 'The Chosen'. We leren Jezus kennen via ooggetuigen: de mensen die met Hem leven en met Hem in aanraking komen. De serie doet niet onder voor een gemiddelde Netflix serie en wordt volledig gefinancierd vanuit 'crowd funding' (via donaties van mensen). Op dit moment is men bezig met de productie en financiering van seizoen 3. Mijn man en ik hebben afgelopen zomervakantie de 8 afleveringen van seizoen 1 bekeken. We zien Jezus aan het begin van zijn openbare optreden. Met name via Maria Magdalena, Petrus, Matteus en Nicodemus maken we kennis met Hem. Met hen vragen we ons af: "Wie is Hij toch?" Hoogtepunt vond ik het gesprek dat Jezus met de zoekende Nicodemus heeft (naar Johannes 3).

Heeft u kinderen of tieners thuis? Het is de moeite waard om deze serie met hen te bekijken. De afleveringen duren een half uur tot een uur. Dat neemt niet weg dat de afleveringen natuurlijk ook in parochieverband bekeken worden! De makers van de serie kleuren de Bijbelverhalen met artistieke vrijheid in - bijvoorbeeld met uitgebreide achtergrondverhalen - maar proberen de lijn van het evangelie trouw te blijven. Wilt u niet meer zien, dan u in de Bijbel leest? Dan moet u deze serie niet bekijken! De hoop van de makers is, dat de serie mensen inspireert om zelf de Bijbel te lezen of deze met meer enthousiasme te lezen. Voor de jongere generatie verwacht ik dat dit zeker het geval zal zijn.

Bekijk 'The Chosen' via:

<https://watch.angelstudios.com/thechosen> (de serie is in het Engels, maar rechts onderin kunt u Nederlandse ondertiteling aanzetten). (MS)

Podcast

Weg van de liturgie

(Her)ontdek de eucharistieviering!

Tijdens de coronapandemie was het een periode niet mogelijk om samen de eucharistie te vieren. Daarna kon dat op anderhalve meter en met een beperkt aantal mensen in de kerk. Wie niet naar de kerk kon komen, vierde mee via livestream of tv. In de zomer 2021 werden de coronamaatregelen voor een deel versoepeld. We mogen (her)ontdekken hoe de eucharistie bron en hoogtepunt van ons gelovig leven is. Ga de weg van de liturgie. Het maakt niet uit of je al vertrouwd bent met de eucharistieviering of dat deze nieuw voor je is!

In het voorjaar van 2021 is er een nieuwe podcast over de liturgie tot stand gekomen. In de zevendelige podcast 'Weg van de liturgie' vertellen Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma over **het vieren van de eucharistie**. Samuel is docent liturgie en sacramenten aan de Universiteit van Tilburg. Arjen is priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, hij is pastoor in Bolsward en vicaris.



Waarom is het belangrijk om over liturgie na te denken en erover te praten, juist ook nu? Samuel: "We merken dat mensen weg zijn van de liturgie in de zin van dat we hen met de liturgie niet meer bereiken. En specifiek merken we dat de coronatijd ons weg bracht van de liturgie zoals we die graag zouden willen vieren. We spreken over wat de weg van de liturgie is en hoe we die samen kunnen ontdekken."

De podcast 'Weg van de liturgie' is een initiatief van KatholiekLeven.nl en het CPS. Alle zeven afleveringen zijn nu te beluisteren via uw podcast-app, of op www.katholiekleven.nl en www.parochiespiritualiteit.org



Missionaire parochie

Conferentie 'De missionaire parochie'

24 en 25 maart 2022 te Breda



Deze conferentie, over wat 'missionaire parochie-zijn' inhoudt, mag u niet missen! Hoofdspreker van de conferentie is de Canadese priester **fr. James Mallon**, auteur van het boek 'Als God renoveert.' De conferentie zal hoe dan ook doorgang vinden, als het fysiek niet mogelijk zou zijn, dan online.

Wilt u meer weten over wat 'de missionaire parochie' inhoudt? Neem dan deel aan de **online kick-off bijeenkomst** via een livestream **op donderdagavond 28 oktober a.s. van 20 tot 21.30 uur**. Ook op deze avond zal fr. James Mallon een bijdrage leveren. Op **vrijdagavond 29 oktober** kunt u online via Zoom in kleine groepen doorspreken over hetgeen u gehoord en ervaren heeft. Van harte welkom!

Meer informatie vindt u via: www.missionaireparochie.nl

'Preektraining' voor pastoraal werkenden

13 en 14 januari 2022 te Helvoirt

Eén van de waarden van de missionaire parochie is om inspirerend te preken. De vraag is hoe we de mensen - parochianen en mensen die 'toevallig' in vieringen komen - kunnen bereiken met de Bijbelse boodschap. De training '**Preken is prachtig**' gaat uit van preken van hart tot hart: vanuit het hart van het goddelijk Woord, via het hart van de prediker naar het hart van de hoorder. De training is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werkers/-sters, die regelmatig een homilie/preek en/of een overweging verzorgen.



De training wordt gegeven door **Ron van der Spoel**. Hij is 28 jaar predikant en heeft via zijn stichting de Jethro Foundation (www.jethrofoundation.com) tienduizenden voorgangers uit vele kerken wereldwijd mogen opleiden, met name in het preken.

Meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org